

Praktisch

Organisatie en inlichtingen:

Idesca vzw
Frans Spaestraat 25, 9000 Gent
website: www.idesca-vzw.be
mail: info@idesca-vzw.be

Datum: woensdag 4 maart 2015 van 9u tot 17u

Plaats:

P.C. Gent-Sleidinge, Weststraat 135, 9940 Sleidinge-
Evergem

Kostprijs:

€ 50 (leden GPP: € 40, studenten < 26j: € 10,
bij volledige inschrijving Vormingsinstituut: gratis)
- over te schrijven op rekeningnummer
BE64 2900 4608 7852 van Idesca vzw,
Frans Spaestraat 25, 9000 Gent, met vermelding:
naam + Studiedag Anorexie
- of contant te betalen bij aankomst

Lunch:

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). **Alleen mogelijk mits reservering en betaling voor 25 februari 2015.** Gelieve uw deelname aan de lunch bij de inschrijving kenbaar te maken en desgevallend het bedrag toe te voegen aan de overschrijving.

Inschrijven: via de website van Idesca
www.idesca-vzw.be

Accreditering voor artsen is aangevraagd

Studiedag

**Liefde, verlangen en genot bij het
anorectisch subject**

4 maart 2015



Idesca vzw
www.idesca-vzw.be

in samenwerking met
het Gezelschap voor Psychoanalyse
en Psychotherapie (GPP)

IDESCA vzw
Studiedagen en Publicaties
in Psychoanalytisch Perspectief
Frans Spaestraat 25
B-9000 Gent

Liefde, verlangen en genot bij het anorectisch subject

Het is bijzonder frappant te constateren hoe gemakkelijk men het woord *eetstoornis* in de mond neemt, wanneer men het heeft over anorexie – alsof de hele moeilijkheid waarmee een anorectisch subject worstelt te reduceren is tot die ene vraag, *eten of niet eten?* Het lijkt ons een schromelijke miskennis van wat de werkelijke inzet is voor het anorectisch subject, miskennis met potentieel desastreuze gevolgen.

De hele kwestie van het eten is immers op een bijzonder intense wijze vervlochten met de verhouding tot de ander, en in het bijzonder de manier waarop liefde en verlangen daar al dan niet hun plaats kregen. In zijn seminarie *La relation d'objet* zal Lacan dan ook insisteren op een subtiel accentverschil: het gaat bij de anorexie niet zozeer om een *niet eten* , maar wel om een *niets eten* . Het *niets* is daarbij een symbolisch element dat een cruciale rol speelt in wat er gebeurt tussen subject en ander: men kan ermee testen in hoeverre de liefde verder gaat dan een vorm van behoeftebevredestiging, in hoeverre er plaats is voor een eigen verlangen ten aanzien van de afhankelijkheid van de ander, en dergelijke meer.

Tegelijk is het evenzeer essentieel om het anorectisch subject niet opnieuw op te sluiten in de een of andere boutade. Hoe kan men telkens opnieuw luisteren naar wat een particulier subject te zeggen heeft over de zoektocht met liefde en verlangen, de worsteling met het eigen genot en het lichaam, over de moeilijkheid voor een mens om zich een eigen plek te verwerven, ...?

De sprekers op de studiedag willen dan ook getuigen van deze subjectieve verscheidenheid in de zoektocht van het anorectisch subject.

W.G.

Programma

9u00	Onthaal
9u20	Verwelkoming
9u30	Shana Cornelis <i>Over waakvuurtjes en ontembare vlammen. Anorexie: dorstig wegslikken van het verlangen?</i>
10u20	Annick Lambrecht <i>Van Milaan naar Parijs ... en terug? Over de honger die de pijn vervangt</i>
11u10	Koffiepauze
11u30	Isabelle Baldet <i>L'anorexie – jouissance du symptôme et désir du sujet</i>
12u20	Discussie
13u00	Lunch
14u30	Ilse Deurinck <i>Amuse-gueules: associaties zo vrij als mogelijk, bij de ontmoeting met anorexie in de kliniek</i>
15u20	Koffiepauze
15u40	paneldiscussie met clinici
16u30	Discussie & besluit

Sprekers

Isabelle Baldet is lid van ALEPH en werkt als analytica in Lille (Frankrijk)

Shana Cornelis werkt als assistente op de vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie van de Faculteit Psychologie (Ugent)

Ilse Deurinck is lid van de BSP en de VVPT. Ze werkt in een privépraktijk in Brussel en Sint-Genesius-Rode, evenals op de PAAZ van het OLV-ziekenhuis in Asse

Annick Lambrecht is lid van de BVRGS en is werkzaam in een privépraktijk